

# AMIGOE DI CURAÇAO

WEEKBLAD VOOR DE CURAÇAOSCHE EILANDEN.

Dit Blad verschijnt elken Zaterdag.  
Abonnementsprijs voor Curaçao, Bonaire, Aruba  
en de Bovenwindsche eilanden per drie maanden  
fl. 2,— met vooruitbetaling.  
Voor het Buitenland per jaar fl. 10,—  
Afzonderlijke nummers fl. 0.15.  
Prijs der Advertentie van 1— 7 regels f0.50, voor el-  
ken regel meer 7½ cts.

## BUREAUX VAN DIT BLAD

REDACTIE: Waterkant, Otrabanda, No. 223

ADMINISTRATIE: Plein Concorcía, No. 129, Pietermaai

Es Courant aki ta sali toer dia Sabra.  
Su prijs di abonnement ta fl. 2,— pa tres luna,  
pagá padilanti.  
Pa lugarnan foi Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Mar-  
tin (P. H.), St. Eustatius i Saba fl. 10,— pa anja.  
Un numero sol fl. 0.15.  
Anuncio di 1 te 7 regel f0.50, cada regel mas  
7½ cts.

Curaçao, 9 October.

## BIJ CASTRO'S DOOD.

Wie had zoo iets durven verwacht! Het conflict met Venezuela werd bijna algemeen beschouwd als een persoonlijk geschil met Castro. En nu op eens zal het geschil beslecht moeten worden zonder Castro.

Men is thans wel verplicht de Venezolaansche quaestie onder een geheel nieuw licht te bezien.

Altijd hadden wij gemeend, zoodra Nederland krachtig tegen Castro zal optreden, schudt de bevolking van Venezuela het slavenjuk van den „Bevrijder“ af, en zal met vreugde een nieuwe Regeering begroeten. Venezuela, uit dankbaarheid grootmoedig gestemd, zal de geschillen met Nederland zoo spoedig mogelijk bijleggen en zich geneigd toonen om gunstige voorwaarden voor een vreedzaam en cendrachtig samenwerken bij de behartiging van gemeenschappelijke handelsbelangen te laten bedingen.

Maar thans staan de zaken geheel anders.

Het is hoogst waarschijnlijk, dat wij in de toekomst niet meer met Castro te maken zullen hebben.

Een ieder weet hier op Curaçao, dat Castro hoogst ernstig ziek is. Wij, voor ons, hebben dit bericht van zeer zeker geloofwaardige en vertrouwbare personen. Het geldt ditmaal niet een gerucht, zooals reeds dikwijls kwam opdruken, als Castro in moeilijkheden zat. Ditmaal is het een zeker en een vaststaand feit. Men verzekerde ons zelfs, dat Baron von SEKENDORFF ambtshalve den Gouverneur der Kolonie van deze ziekte in kennis stelde.

In Venezuela zelf ziet men den toestand hoogst ernstig in en meent, dat de President er ditmaal niet boven op zal komen.

Wij mogen ons derhalve wel eens ernstig afvragen, wat er geschieden zal bij Castro's dood.

Krachtens de Venezolaansche Constitutie treedt dan onmiddellijk de Vice-president JUAN VICENTE GOMEZ op om de Regeering tijdelijk waar te nemen en maakt de nog ontbrekende 3 jaar van Castro's presidentschap vol. VICENTE GOMEZ werd door het Congres wettig verkozen tot Vice-president, om bij ontstentenis van den President dezen te vervangen.

Of dit alles zoo kalmen wettelijk zijn gang zal gaan, staat nog te bezien.

De Vice-president JUAN VICENTE GOMEZ kan echter onmiddellijk als waarnemend President optreden. Hij is door de Constitutie als zoodanig aangevozen en heeft alleen de verklaring af te leggen, dat hij het Presidentschap aanvaardt.

Iedere revolutie, welke de ontverdenen met dit besluit in het leven zouden roepen, heeft tijd noodig om de zaken voor te bereiden en te regelen.

De Vice-president is dus de eventuele revolutionaire would-be candidaten, vooral die in het Buitenland, altijd voor, en zal ook in het ergste geval, minstens eenigen tijd aan het hoofd der regeering staan.

Nu moet Nederland van dit interregnum gebruik maken om onmiddellijk revisie van het vomis aan te vragen.

Wij veronderstellen hierbij, dat de Regeering reeds de afwijzende beschikking van Castro op Nederlands tweede Nota ontvangen zal hebben.

Zoo spoedig mogelijk moet Nederland te weten komen, hoe de nieuwe waarnemende President ons gezind is.

Deze zal bij de aanvaarding van het Presidentschap niet gaarne bij de vermoedelijke onrust binnenslands nog daarenboven een vijand buitenslands grieve, maar zich tegen iedereen prijs hulp en steun ter verdediging van zijn wettig en eerlijk ingenomen zetel willen verzekeren.

De Hollandsche oorlogsschepen zijn

dan voor de kust van Venezuela goud waard.

Een gunstige gelegenheid wederom voor ons om billijke voorwaarden ter beslechting van het geschil te bedingen.

Wij hebben niet meer te maken met Castro, maar met het wettig verkozen Opperhoofd van de Vereenigde Staten van Venezuela. Wij trekken geen partij voor dezen of genen candidaat, maar regelen eenvoudig onze zaken na het verloop van den vooruit reeds vastgestelden termijn, 1 November.

Bij den dood van Castro moet de afwikkeling van zaken sneller aflopen. Nu wij ons aanvankelijk hadden voorgesteld.

Nu moge men zeggen, dat wij de huid niet mogen verkoopen, voor dat de beer geschoten is, maar, al is Castro misschien nog niet dood, de niet een aan waarschijnlijkheid greizende mogelijkheid daarvan bestaat toch en gebiedt ons de zaken onder de oogen te zien zoo als zij zich zullen voordoen bij Castro's dood.

Het spreekt wel van zelf, dat niets mag beslist worden zonder DEGEELIJKEN WAARBORG, dat ook in de toekomst de vriendschappelijke verhouding, en het ongestoord, vrije handelsverkeer tusschen Venezuela en Curaçao zal blijven voortduren.

De Vereenigde Staten van Noord-Amerika en de andere Europeesche Mogendheden, die ook zulk een gewichtig belang er bij hebben, dat de toestand nu eens voor goed en eindelijk worde geregeld, zullen er wel voor te vinden zijn den vrede in de toekomst te helpen waarborgen.

Aan dien waarborg van Noord-Amerika hebben de niet blokkeerende Mogendheden het te danken gehad, dat ook aan hen de achterstallige schulden geregeld door Venezuela worden uitbetaald, nadat de blokkeerende Mogendheden hun schulden reeds hadden geind. De blokkade van 1903 leert ons voldoende, hoe er iets te bereiken valt, ook al onderhandelt men met de Regeering van Venezuela.

## Castro contra Curaçao.

III.  
(SLOT)

De Regeering niet op de hoogte.

Verbazing, doch ook spot wekte hier de in de *New-York Herald* openbaar gemaakte verklaring in de Nederl. Tweede Kamer afgelegd door den Minister van Koloniën: dat noch de Heer de Reus, noch de gouverneur der Kolonie Curaçao hem, Minister, kennis had gegeven van aanhouding van Nederlandsche schepen door Venezolaansche autoriteiten en dat de verhouding met Venezuela, behalve een klein verschil over quarantaine-maatregelen, uitstekend was.

Deze verklaring, afgelegd bijna op hetzelfde oogenblik, waarop de heer gouverneur der kolonie aan de voorzitters der drie voorname vereenigingen de verzekering gaf, dat de Regeering in Nederland volkomen op de hoogte was van alles, wat in de West voorviel en dat daar over gewichtige telegrammen waren gewisseld, kon niet dan ontmoedigend werken op allen, die het nog met het koloniaal bestuur hielden en hun vertrouwen hadden gesteld in het optreden der regeering.

Roberto López.

Het was dan ook slechts fluitend, dat aan de leestafel van de Club „De Gezelligheid“ na de aankomst der mail het bericht verspreid werd, dat uit de ontvangen couranten bleek, dat het exequatur van den Venezolaanschen consul door H. M. was geteekend en dat, alhoewel

het stuk aanvankelijk werd teruggehouden, toch door het *Staatsblad* de ondertekening openbaar werd gemaakt. Zwijsend kijlen de burgers elkander aan; de voorspelling van hen, die geen vertaalen hadden in het optreden der Regeering, zou dan toch bewaarheid worden? López, de zoo gehate Venezolaansche consul, zou op de officiële receptie op Hr. M's. verjaardag, den 31n. Augustus 1908, ten gouvernementshuize den dans openen als vis-à-vis van den landvoogd in de quadrille!

Zijne ambtelijke, door hem in het op Curaçao verschijpend orgaan, *Diario del Comercio*, geplante artikelen, waarbij verboden werd Curaçaosch werkvolk aan boord van stoomschepen mede te nemen naar Venezuela, om in de havens aldaar te werken, waarbij aan stoomschepen werd kennis gegeven, dat voor Venezuela bestemde goederen hier niet gelost mochten worden,— zijne weigering om zilschepen uit te klaren naar Venezuela, hadden dan niet den minsten invloed bij de beoordeeling of de tegenwoordigheid van een Venezolaanschen consul wel gewenscht was onder deze omstandigheden en of de heer López met zijn verleden wel de geschikte persoon was, om die betrekking te bekleden. Het zij hier vermeld, dat de laatste twee voorgangers van den heer López zeer geacht waren, in alle kringen werden ontvangen, terwijl deze, sedert hij redacteur was van het zoeven genoemd hier uitgegeven orgaan van Venezuela, bijeen had gegeven, dat Castro te believen voor hem boven alles ging. Geen enkele gelegenheid werd door hem over het hoofd gezien, om uit locale bladen datgene te bespreken, wat maar aanleiding kon geven tot eenig ongenoegen tusschen president Castro en Curaçao. En aan hem zou het exequatur worden uitgereikt! (Achteraf is de Nederlandse regeering toch, gelijk onzen lezers bekend is, op haar besluit betreffende López teruggekomen. Red. *Het Nieuws v. d. Dag*.)

J. H. de Reus.

Intusschen deden zich te Caracas, Venezuela's hoofdstad, gewichtige gebeurtenissen voor. Onze minister-resident, de heer de Reus, die op dit eiland beschuldigd werd van niet krachtig genoeg te hebben willen optreden, en naar de pijpen der Venezolanen te dansen, behartigde, zoo als men later mocht vernemen, dapper onze belangen en droeg bij de Nederlandsche Regeering aan op een krachtig optreden. Of dit laatste aan de Venezolaansche Regeering bekend was, is niet met zekerheid te zeggen, doch te oordeelen naar den spionnedienst in al zijne vormen, die in Venezuela bestaat, is het best mogelijk. Intusschen, terwijl de tusschen de verschillende eilanden varende boot „Christiansted“ naar Venezuela eene vergunning der Nederlandsche Regeering voor een krachtig optreden medenam voor den minister-resident, ontving deze van den Minister van Buitenlandsche Zaken in Caracas een schrijven, hem aanzeggende het Venezolaansch grondgebied te verlaten.

Het bericht van de uitzetting van den heer de Reus kwam hier het eerst aan op 22 Juli in den vorm van een telegram uit New-York aan den correspondent van de *Associated Press*, die het echter eerst den volgenden dag bekend maakte, nadat de „Christiansted“ uit Puerto Cabello teruggekeerd was met de tijding van de uitzetting en met de mededeeling, dat de heer de Reus de „Gelderland“ naar Venezuela riep, om hem af te halen.

De indruk, door de uitzetting van den minister-resident teweeggebracht, was zeer uiteenlopend.

Bijna algemeen waren autoriteiten en ambtenaren het eens, dat de brief van den heer de Reus de positie van Nederland tegenover Venezuela zwakker had gemaakt; een groot aantal personen echter, die meer van het politieke leven hadden gezien en Venezuela kenden, konden in dien brief

slechts zien inlichtingen, die de plicht een minister-resident gebood te geven aan eene belangrijke Nederlandsche Vereeniging, welke inlichtingen, die onder deze omstandigheden niet dan ten nadeele van Venezuela konden uitvallen, tot een minimum van hardheid waren teruggebracht. Wel kon er sprake zijn van eene fout bij de Vereeniging „Hoof en Trouw“, die de onvoorzichtigheid beging de aan haar verstrekte mededeeling door den druk te verspreiden.

Toen hier per telegraaf bekend werd, dat de Regeering in Nederland uit den brief aan de Vereeniging „Hoof en Trouw“ geen middel zou distilleren, om om zich aan de behartiging der Curaçaosche belangen te onttrekken, of de publieke opinie helde geheel en al over naar den kant van den heer de Reus, die na zijn ontslag uit de quarantaine-plaats door den gouverneur in het Gouvernementshuis werd opgenomen, terwijl bij zijn vertrek aan boord van de „Christiansted“, om in Trinidad zich over te schepen aan boord van een Royal Mailboot, de „Gelderland“ voor de haven lag en hem het eeresalut gaf. De heer de Reus, van wien thans krachtige hulp in het moederland wordt verwacht, geniet de hoogachting van alle ingezetenen der Kolonie en bij zijne inscheeping waren dan ook de kreten: „Leve Wilhelmina!“ „Leve de Reus!“ zeer talrijk.

## Het Opstootje.

Terwijl de minister-resident van Venezuela zich tot vertrek gereed maakte, begreep de Venezolaansche consul op dit eiland, dat zijne tegenwoordigheid hier niet langer geduld kon worden. Alhoewel de bevolking het hem niet lastig had gemaakt, werd hij toch in de pers heftig aangevallen, werd in de *El Imperial* bij schrijven, geteekend 25 Mei 1908, verzoekt hem het exequatur niet uit te reiken en gaf een ieder openlijk hem de schuld, dat Venezuela de laatste ongemotiveerde represaille-maatregelen tegen Curaçao had genomen.

Tien den 26sten, tegen tien uur de Venezolaansche consul zich op straat vertoonde met een zijner kinderen, werd hij opgemerkt; hij had nog juist den tijd in het agentschap van de Amerikaansche booten „Red D Line“ te vluchten, om te ontsnappen aan het volk, dat door zijne tegenwoordigheid op straat na een oploople, den vorigen avond, wederom in woede was ontstoken en de handelwijze van den consul als eene uittarting opnam.

De procureur-generaal, die was toegesnel, trachtte het volk tot bedaren te brengen, doch inziende dat de oploople telkens grooier werd, de politiemacht al lang niet voldoende was om de volksverzameling uit elkander te jagen, riep de hulp in der militairen, die onmiddellijk eerst in klein aantal, doch kort daarop met al de beschikbare manschappen aankwamen.

De taak was niet gemakkelijk, want er waren oogenblikken, dat de woede van het volk diens eerbied voor het openbaar gezag bijna smoorde en men zag dan den consul bijna in handen van het razend gepeupel. Denzelfden dag nog ging de consul aan boord van het Amerikaansch stoomschip „Maracaibo“, onder militair geleide. Na nog eene huldebetoging, des avonds gebracht aan den commandant van het „Curaçaosche Weerbaarheidskorps“, het hoofd der beweging tegen den consul, was het incident afgelopen en trad de rust weer in, die Curaçao zoo een goeden naam in de omliggende republieken heeft bezorgd.

Wisten de autoriteiten dat de troepenmacht onvoldoende was, om den buitenslandschen vijand te bestrijden, de gebeurtenissen van 25 en 26 Juli li. deden hen inzien, dat de troepenmacht op dit eiland eveneens niet voldoende is, om de rust in het binnenland te bewaren.

## Onze troepenmacht.

Het garnizoen op 't eiland telt thans

1 kapitein, 5 luitenants, 2 officieren van gezondheid, 1 militairen apotheker en ± 150 onder-officieren en minderen. De politie heeft in de stad 1 commandant en pl.m. 50 brigadiers en agenten. Het Curaçaosche Weerbaarheidskorps heeft 1 kapitein, 2 luitenants, 1 luitenant-kwartiermeester en 1 officier van gezondheid en 75 leden, zoodat er aan beschikbare troepen op dit eiland zijn: 14 officieren van verschillende rangen en 275 manschappen. Reserve-geweren (nieuwe) zijn er ten getale van ongeveer 200 in het gouvernementsmagazijn, zoodat de sterkte der troepen hoogstens op 475 manschappen kan worden gebracht waarvan bij een aanval door een buitenland-schen vijand slechts p. m. 400 zullen kunnen uitrukken. De verdediging van het eiland zou dus alles te wenschen hebben overgelaten, zoo niet een oorlogsschip van minstens de sterkte van de „Gelderland“ eene landing van troepen met zeilschepen en kleine stoombooten onmogelijk maakte. Daar er nog twee eilanden, Bonaire en Aruba, hewoond door 6000 en 9700 zielen respectievelijk, in de buurt van Venezuela liggen en deze geen eigen middelen hebben om een aanval van het buitenland af te weren, is de verdediging der Nederlandsche Koloniën onder deze omstandigheden bepaald onvoldoende te achten.

## De schutterij.

De schutterij op Curaçao bestaat uit een ongeveer bestaande uit 1000 man, die op het eiland Curaçao een vrij aardige schutterij, die, ofschoon bij de benoeming van meerderen in rang bij dat korps meer gelet werd op den stand der personen en hunne betrekkingen, dan op de bekwaamheden, toch goede diensten had bewezen, telkens als zij op de proef werd gesteld en naar alle waarschijnlijkheid thans nog goede diensten had kunnen bewijzen.

Dat korps bestond uit 1 majoor, 6 kapiteins, 1 luitenant-adjudant, 1 officier van gezondheid, 12 officieren en p. m. 1500 onderofficieren en minderen.

De dienst bij de schutterij was verplichtend voor allen, die een zekeren leeftijd hadden bereikt, terwijl voor hen, die zich vóór den bepaalden tijd aanmelden, de dienstdtijd korter was dan voor hen, die het verschijnen van hun dienstdtijd afwachten. De recruten werden behoorlijk afgeexerceerd en moesten daarna minstens eenmaal per maand in het gelid komen, om de oefeningen mede te maken. Een schuttersraad zorgde voor het in stand houden der reglementen. Dat er misbruiken voorkwamen in het korps, dat daardoor enkel een 150-tal schutters de maandelijksche oefeningen meemaakten, kon toch geen reden wezen, om de schutterij op te doeken; verstandig ware het geweest, zoo men haar had gereorganiseerd, zooals dan ook terecht door sommigen werd aangetoond. Dat de schutterij uit gebrek eener degelijke militaire leiding in tijd van oorlog tegenover een geoeft leger geen diensten zal kunnen bewijzen, mag waar wezen, doch dat eene schutterij in geval van brand, orkaan, bij een aanval van een niet Europeesch geoeft leger of bij binnenlandsche onlusten van groot nut zal kunnen wezen, staat vast. Doch de geest van bezuiniging behield de overhand.

Waarom al de niet-militaire korpsen niet voor goed worden opgedoekt (de schutterij is rustende) en een behoorlijke dienstplicht wordt ingevoerd, kan ik niet best vatten; eene flinke militaire opleiding toch kan den jongeling slechts baten en men mag, om der wille van een paar die tegenspartelen, het algemeen belang niet schaden.

## Grieven van Venezuela.

Terwijl hier zulke beschouwingen werden gehoord, kwam de weggejaagde consul in Venezuela aan en



deelde het gebeurde per telegraaf aan zijne Regeering mede. Ofschoon het Venezolaansche volk geen enkel blijk van ontevredenheid over het op Curaçao gebeurde gaf, evenmin als het zich maar eenigszins had uitgelaten tegen het geschrijf van den Heer de Reus, werden de exequaturs van alle Nederlandsche consuls in Venezuela met uitzondering van die van Caracas, ingetrokken en richtte de Minister van Buitenlandsche Zaken in Caracas een langen brief aan zijn ambtgenoot in Den Haag, waarbij er o. a. op gewezen werd, dat nieuwe voorvallen een veel ernstiger betekenissen hadden gegeven aan het optreden van den heer de Reus. De kruiser „Geiderland” had de forten niet geslueerd, enz. (Onze lezers kennen den inhoud van dit stuk. — Red)

De grieven die Venezuela opsomde zijn zóó van grond ontbloot, dat zij voor eene arbitragecommissie in het geheel geen steek zullen houden.

## Eischen van Nederland.

Daarentegen zijn de eischen van Nederland van groot gewicht: het in vollen vrede tot stilstand brengen van den handel met de kolonie Curaçao; de weigering van de Venezolaansche Regeering, om in de haven van Puerto Cabello liggende Nederlandsche schepen te laten laden; het doen lossen van schepen, die in de haven van Maracaibo geladen waren met bestemming naar Curaçao, het openlijk uitvaardigen van vexatoire maatregelen tegen Curaçao zonder inlichtingen te vragen, wat de reden was, dat een Venezolaansch schip in quarantaine werd gebracht; het aanhouden van Nederlandsche schepen op zee en gevangenneming der bemanning, die weken, zelfs maanden opgesloten bleef (ook al beweert men dat dit niet waar is); het openen van dienstbrieven van Curaçaosche autoriteiten aan autoriteiten van Aruba op den 6 Maart 1908, toen de Nederlandsche bark „Penelope” werd aangehouden; het weigeren van audientie aan onzen minister-resident en nog meer. Bij al deze feiten komt nog, dat aan de „Gelderland”, toen zij op den 1 sten dezer te La Guayra aankwam, om dienstbrieven over te brengen aan den Duitschen gezant, die de Nederlandsche belangen in Venezuela waarneemt, alle communicatie werd geweigerd, terwijl aan land de forten werden bemand en de kanonnen gereed werden gemaakt, als het ware om de uitroeping van ons oorlogsschip. Deze gebeurtenis werd te Caracas door den President als eene overwinning gevierd met dansreceptie en illuminatie.

En zoo zijn thans de betrekkingen met Venezuela, voor het onderhouden waarvan deze bevolking zich zooveel opofferingen en vernederingen heeft gecroost, eindelijk verbroken en wacht men met ongeduld af, wat de Regeering in het Moederland zal doen.

## Uitvoer van wapenen.

Van de zijde der bevolking werd een verzoek aan den Gouverneur gericht, om het verbod van uitvoer van wapenen op te heffen als een voorloopig middel in afwachting van hetgeen verder gedaan zal kunnen worden. De vrijheid, om van hier uit oorlogsbehoeften te kunnen uitvoeren, is volgens sommigen de hefboom, waarmee men naar willekeur de Venezolaansche Presidenten uit den zetel zal kunnen lichten. Dit is echter mijns inziens niet geheel juist. De uitvoer van wapens uit Curaçao, zonder bijgaande hulp, zal niet van veel invloed kunnen wezen op den stand van zaken in de naburige Republiek. Eerst als men de wapens heeft om uit te voeren, en de mannen om ze te hanteeren, kan men resultaten verwachten. Ik heb er weinig vertrouwen in, dat de Curaçaosche kooplieden zich voorloopig met den invoer van wapens zullen inlaten. Is het echter een der partijhoofden in Venezuela gelukt, hetzij in Amerika of in Europa de middelen te erlangen, om zijne krachten te meten met den tegenwoordigen bestuurder, dan zal zeker de gelegenheid, om hier de wapens enz. te kunnen deponeren en naar gelang van omstandigheden naar deze of gene plaats in Venezuela over te sturen, van groot gewicht voor eene revolutie wezen. Het wil mij voorkomen, dat de goede elementen in Venezuela eene inmenging van vreemde mogendheden, die den vrede verzekert en eene eerlijke regeering in het leven roept eerder steunen zullen dan tegenwerken.

En hier ziet men verlangend uit naar hetgeen Nederland zal doen.

## Hoop op Nederland.

De berichten, die hier in de laatste dagen uit Nederland worden ont-

vangen, geven gegronde hoop, dat men de zaak denkt aan te pakken, zooals het hoort. Nu er verscheidene oorlogschepen worden uitgezonden met toestellen voor draadloze telegraphie enz. is men tot de volle overtuiging gekomen, dat Nederland verder niet met zich zal laten spelen en dat, waar en nationale eer en financieele belangen een optreden tegen Venezuela noodzakelijk maken, zulks, volgens eigen verklaring van den Minister van Buitenlandsche Zaken in de Eerste Kamer, niet achterwege zal kunnen blijven.

De door den gouverneur der kolonie op den 11en dezer gedane proclamatie, dat H. M. de Koningin „volledig bekend is met den toestand der Kolonie, dien toestand met diep leedwezen gadeslaat en dat Hare Majesteit Hoogstderzelver aandacht en die van Hare raadsleden aan de verbetering daaraan wijdt” is verschillend opgenomen onder de bevolking. Sommigen hechten aan de verklaring niets meer dan eene uiting, waartoe de omstandigheden de regeering hadden genoodzaakt; anderen zagen in verband met de andere gebeurtenissen er een zekerteeken in, dat de kolonie op den steun van het Moederland kan rekenen; weer anderen vinden in de woorden „met diep leedwezen” een fingerwijzing van H. M., dat zij de laatste gebeurtenissen afkeurt. En men verwacht met ongeduld de verklaring van wat de oorzaak is geweest van het op den 11en dezer gezonden telegram.

Het bericht, dat een bedrag van f 20.000 zal worden besteed aan werkverschaffing, werd met dankbare vreugde door een ieder begroet. Algemeen is men van opinie, dat dit geld het best zal kunnen worden aangewend, door aan arme vrouwen stroom te verschaffen voor het vlechten van hoeden en aan mannen werk te geven door het verbeteren van straten en wegen in de stad, die in een ellendigen staat verkeerden en waaraan men in de laatste tijden zoo goed als niets heeft gedaan. Een licht in de duisternis, dat de gouverneur zich tegen een zijner vrienden zou hebben uitgelaten, in dezen zin, dat de Nederlandsche Regeering thans niet zal rusten, voordat de Venezolaansche kwestie is geregeld. Het volk is hem dankbaar voor die ontboezeming.

## Nieuwsberichten.

### Curaçao.

#### Onze oorlogsschepen.

Dinsdagmorgen vertrok de *Jacob van Heemskerk* uit onze haven. Aan boord was alles gevechtklaar gemaakt. Het doel was om eenige manoeuvres uit te voeren. Na eenige uren in den omtrek rondgevoeren te hebben, keerde de *Heemskerk* naar hunk terug.

Dienzelfden morgen trokken eene groote menigte jantjes uit om een militairen marsch te maken, geweer op schouder en slobkousen om de kuiten. Water te slobberen viel? Het had daags te voren flink geregend.

Woensdagmorgen stoomde Hr. M's. *Friesland* uit, bleef tot aan den middag tegenover de haven, maar heel, heel ver weg, tot dicht onder de kust van Coro, zouden wij haast zeggen, en zette daarna koers naar Venezuela. Donderdag morgen kwam de boot weer voor een oogenblik uit de nevelen te voorschijn en schoot omsteeks den middag, op het onverwachts, achter het Riffort uit, de haven binnen. Het had allen schijn, alsof de draadloze verbinding met den wal geprobeerd moest worden.

#### Het radiografisch station.

Dat hebben z'm kranig geleverd! In een ommezien, in een dag of tien hebben de Hollandsche Jongens me daar twee Eiffeltorens op het Riffort gebouwd. De hoogste is 45 Meter, de andere een ietsje lager. Tusschen die twee torens aan twee lange raas hangt een breed en diep uitslaand netwerk van staaldraden en daar hoog overheen een netdak, het nieuwste systeem ontvanger, om de ethergolfsen bij hun zweren door de lucht op te vangen. Verder loopt er nog een bundel draden boven van het eene station schuins naar beneden naar het andere. Al die draden moeten dienen om draadloze telegrafie mogelijk te maken.

En die twee ijzeren reuzengevaarten werden alsof 't een kaartenhuisje ware, in een ommezieantie in elkaar gezet. Een hoezee! voor de Hollandsche Jongens, onze Jantjes! 't Zijn knappe, rappe lui. Alle eer ook aan den Welgedelgestrengen Heer A. H. W. VAN ANROOY, Directeur van het

radiografisch station, onder wiens bekwame leiding alles als van zelf uit den grond opgroei. Reeds in den vroege morgen trok ZWEG. dagelijks naar het Riffort en eerst tegen den avond zagen wij hem wederkeeren.

Twee ploegen matrozen en bankwerkers wisselden elkander af en werkten ieder een halven dag. Voor hen ging die zware arbeid in de tropen, terwijl het juist snikheet was en niet het minste koeltje eenige verademing bracht, lang niet van zelf. Die zware ijzeren staven en stangen moesten eerst in het Schottegat van de *Friesland* gelost worden in ponten en vóór het Riffort weer aan wal gesjord, om daarna verder gesjouwd en hoog opgescheuten te worden. 't Was mannenwerk en met eere is het volvoerd.

Ten slotte nog een enkel woord naar aanleiding van het radiografisch station. Door de Marine, ten dienste der Marine, werd het station opgericht. Als echter de verwikkelingen met CASARó eenmaal tot een goed einde zullen zijn gebracht, gaat het eskader weder naar huis.

Zal het radiografisch station dan ook weer worden afgebroken? De ijzeren staven die op elkander passen worden eenvoudig losgeschroefd en kunnen opnieuw elders gebruikt worden. De heele opstal schijnt er wel op gemaakt om maar tijdelijk hier dienst te doen en weer netjes verpakt naar elders verzonden te worden.

Wij zouden dat toch bepaald jammer vinden. Onze marine, het eenige oorlogsschip, dat ook later steeds in onze nabijheid zijn zal, kan met zeer veel voordeel van het station gebruik maken, om met het Koloniaal Bestuur, zelfs met de Regeering van Nederland in verbinding te treden, wat dikwerf van onberekenbaar nut zal wezen. Maar vooral, een dergelijke hoogst moderne inrichting doet de waarde onzer haven voor het scheepsverkeer en den handel weer enorm stijgen. De groote stoombootmaatschappijen hebben hun booten reeds van een dergelijk toestel voorzien; binnen kort zal het op geen enkel groot schip meer ontbreken. En, tot dusverre is Curaçao de eerste, en eenige haven tot ver in den omtrek, waarmede radiografisch in verbinding kan worden getreden. Wij zijn per kabel verbonden met de oude en nieuwe wereld, Curaçao stijgt dus door het radiografisch station zeer in waarde voor handel en scheepvaart en zal menige groote maatschappij opnieuw hierheen lokken.

Als Curaçao zijn natuurlijke bestemming bereikt, zal het worden een bloeiende doorvoerhaven. Wordt het radiografisch station na den vrede met Venezuela afgebroken, dan zullen wij om op de hoogte van den modernen tijd te blijven en aan de nieuwe eischen van scheepvaart en handel te voldoen toch in de naaste toekomst, bijv. als het Panama-kanal geopend zal zijn, opnieuw een dergelijk station moeten oprichten.

Laten wij ons thans de eer eens gunnen vóór te zijn en handel en scheepvaart gemakken aan te bieden, vóórdat zij die komen eischen en jaren langer op zullen moeten wachten.

Wie weet, wat een invloed ten goede er van dit radiografisch station zal uitgaan tot wederopleving van handel en scheepvaart? Dat het Koloniaal Bestuur de noodige stappen doe, om deze inrichting van Marine over te nemen en open te stellen ook ten gebruike van particulieren.

En nu nog iets.

Vroeger hebben wij eens gelezen, dat een radiografisch station zeer sterk inwerkt op de atmosfeer. De krans van elektrische golvingen, zich uitbreidend rondom het station, zou den klimatologischen toestand geheel en al wijzigen, en o. a. vooral veel regen aantrekken.

Enige boeren in Engeland verzochten om die reden, dat de Regeering het radiografisch station uit hun streek zou verwijderen, daar zij totaal onder regenden.

Nu, 't moet hard regenen, vóór dat wij onder regenen, maar heel veel water meer kunnen wij best gebruiken.

Zou het niet de moeite waard zijn, om het radiografisch regenen hier eens te beproeven?

De Telegrafie zonder draad is nog te nieuw en te weinig toegepast, dan dat wij een volledige inwerking op de atmosfeer voldoende bekend en vaststaande zouden mogen beschouwen. Proeven zijn hier nog op hun plaats.

Nu niet regenschieten, maar regenstralen. En dat klinkt toch het natuurlijkste. Misschien lukt het wel.

#### Uitvaart van de „Christiansted.”

Bij het scheiden van de markt leert men zijn vrienden kennen! De kleine, dappere stoomer telde er hier

velen. 't Was daarom druk aan boord Maandagmorgen. De muzikanten van het Curaçaosch Weerbaarheidskorps speelden meer dan een uur lang hun zoetste deunen, en eindelijk, toen het buigje weer wat was opgeklaard, maakte de *Christiansted* zich los van Curaçao en stoomde de wijde wereld in.

Curaçao opent nu weder een zeilvaart tusschen de eilanden. Dat gaat den kreetgang!

#### Bravo!

Voor rekening van den Heer I. VAN LIER Ez. bracht Maandag de Duitse boot *Virginia* uit Colombia aan:

100 runderen.  
100 zakken zemelen (veevoeder).  
50 balen suiker, inhoudende 11000 klinkers.

Over drie weken zal een extra gecharterde Duitse boot opnieuw 100 runderen uit Colombia aanvoeren.

Voorloopig dus geen vrees voor gebrek aan goed vleesch.

Zulk een groote voorraad kwam goed van pas, nu Curaçao 1200 man aan marine en garnizoen van voedsel moet voorzien.

#### Landbouwkundige.

Bij de beschouwing van onze nieuwe begroting schreven wij in het laatst van Maart d. j. N°. 1264 van ons blad onder den titel *Landbouw*:

„Wil men een landbouwkundige? Welnu, in September a. s. komt de Heer ECKER terug in de Kolonie, welke genoemde Heer behulpzaam was in het verkrijgen van zijn kennis als *landbouwkundige*, deze zal dus niet weigeren om bij gevraagd advies van zijn kennis te doen blijken.”

Naar aanleiding hiervan schreef de Heer J. VAN DAM, Directeur der Rijkslandbouwschool te Wageningen aan den Heer J. P. G. ECKER alhier:

„Nu wordt de *titel* van landbouwkundige alleen verkregen door afleggen van het eindexamen der Rijks-Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool, terwijl als eisch van toelating tot die inrichting is gesteld het eindexamen der Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus.

In het algemeen is dus het peil van algemeene ontwikkeling van iemand, die den *titel* van landbouwkundige heeft verkregen, zeker hoger dan dat van leerlingen, die onze school hebben doorlopen; maar de eene leerling is niet de andere. Uw zoon, die in de jaren, welke hij aan onze onderwijsinrichting doorbracht, van 't begin af een voorbeeld is geweest van ijver en plichtsbetrachting, die daarbij een helder oordeel bezit en nog zeer veel gelezen en gewerkt heeft buiten hetgeen de school van hem eischte, is thans iemand, die naar mijn volle overtuiging — eene overtuiging, die stellig door al zijne leeraren gedeeld wordt — voor den arbeid, die hem, naar ik hoop, op Curaçao wacht, in geen opzicht de mindere zal blijken van de vele degelijke jongemensen, die den *titel* van landbouwkundige hebben verkregen, en die bijna allen nog mijn oud-leerlingen zijn.

Van ganser harte hoop ik, dat men, waar men een landbouwkundige op Curaçao wenscht, niet zóó aan 't bezit van den *titel* hechten zal, dat men Uw Zoon zou willen voorbijgaan. Ik zou dit betreuren in de eerste plaats voor hem, maar ook voor Curaçao.....

Wees er van verzekerd, dat wij, leeraren der Rijkslandbouwschool, steeds de herinnering zullen bewaren aan een zóó voortreffelijk leerling wat karakter, ijver, volharding, ontwikkeling en kennis betreft, als wij er slechts zelden hebben gehad.”

Zulk een schitterend Eere-Diploma moest, meenden wij, in een lijstje worden gehangen en een ieder onder de oogen gebracht.

De Heer ENRIQUE ECKER moge daartegen protesteeren en het zeer ongaarne zien; Curaçao, zijn geboortegrond en de Heer J. P. G. ECKER, zijn Vader, hebben reden om trots te zijn op zulk een zoon.

Eere, wien eere toekomt!

#### Muziek.

De reeds zoo gunstig bekende Kapel van het Garnizoen heeft Woensdagavond weer eens een prachtig Concert gegeven in de Wilhelminakios aan den Waterkant. De heerlijke maneschijn had vele wandelaars daarheen gelokt. Allen ongetwijfeld hebben genoten. Het uitgelezen programma werd keurig net afgewerkt.

Ook twee nieuwe stukken werden ten gehore gebracht: *Fantasia sur Mefistofele* van Borro en *Dixie Darlings* van WERNICH.

De militaire kapel had ditmaal bijzonder uitgehaald. Was het soms ter verwelkoming van den grooten muzikliehebber, den Heer C. FENSONH nog pas kort terug van Caracas en uit de quarantaine ontslagen?

Nu, het concert zal den Heer FENSONH hartelijk welkom zijn geweest. Na ieder stuk begaf hij zich tot den Kapelmeester J. BOSKALJON. Zulke warme belangstelling van kenners is wel de beste lof en aanmoediging.

#### Castro's glorie vervliegt.

*El Progreso* bericht: brieven, uit Puerto Cabello ontvangen, deelen mede, dat in de laatste dagen vele smaadschriften werden verspreid en dat 27 September ll. op alle muren der stad te lezen stond:

Weg met Castro!  
Weg met den Dictator!  
Weg met het Ministerie!  
Leve de Revolutie!

Verleden week zagen wij in *El Constitucional*, hoe diezelfde stad eerepoorten oprichtte en zich in feestgevaard stak om den triunftor bij zijn komst aldaar te huldigen.

Maar die officiële feestviering wordt door Castro zelf in het leven geroepen, opgezweept en aangevuurd door zijn lijfblad, *El Constitucional*, en mogelijk gemaakt door de gedwongen deelname der ambtenaren en het geld, wat Castro zelf daartoe verstrekt.

Nu heeft het Venezolaansche Volk zich uitgesproken, maar, dat het dit durft en doet, is een krachtig bewijs, dat Castro veel minder wordt gevreesd.

#### De Aruba Goud-Maatschappij.

Met genoegte lezen wij in *La Cruz* dat het Gouvernement eindelijk in besprek trad met de nieuw opgerichte Arubiaansche Goudmaatschappij, en de voorwaarden stelde volgens welke concessie verleend zal kunnen worden. Moge de bespreking vruchtdragend zijn en spoedig met de exploitatie der mijnen worden aangevangen.

#### Proeven- en Rapportenmanie.

In het Officieele Gedeelte van *De Curaçaosche Courant* van Vrijdag, 2 Oct., leest men het volgende:

„Ten einde te kunnen nagaan in hoe verre van de op de benedenwindsche eilanden der kolonie zoo algemeen voorkomende cactus-soort, bekend onder den naam van „Spaansche juffer”, als veevoeder met succes gebruik zou kunnen worden gemaakt, is op Bonaire van de gelegenheid dat de dividi-terreinen werden schoon gemaakt, geproft om een proef te nemen met de toediening aan het vee van de van die terreinen verwijderde cactus-bladeren.

Omtrent de resultaten van dien proef heeft de Gezaghebber aan den Gouverneur onderstaand rapport uitgebracht, dat hierbij ter kennis van belanghebbenden wordt gebracht.

Ter voldoening aan het verzoek vervat in Uwe missieve, dd. 18 September 1908, N°. 3055/154, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge omtrent de genomen proef met het blakereu van Spaansche-juffers en het als veevoeder toedienen daarvan het volgende te berichten.

Bij gelegenheid van het schoonmaken der Gouvernements-terreinen op Rincon, werden de van onder de dividi-boomen verwijderde Spaansche-juffers, in een tamelijk dunne laag op een bed van droge twijgen en afval van maisstokken gelegd, welke daarna in brand werd gestoken.

De Spaansche-juffers bleven blakereu, totdat de stekels geheel en al afgebrand of verkoold waren, waarna ze van het vuur gehaald, verzameld en op den grond uitgespreid werden, om ze daar telaten af koelen.

Na geheel en al te zijn afgekoeld werden ze, bij wijze van proef, het vee toegediend, dater gretig van at. Deze proef werd gedurende eenige dagen telkens herhaald en aangezien het toen bleek dat het vee er in het geheel geen nadeelige gevolgen van ondervond, is order gegeven, dat al de Spaansche-juffers die van onder de dividi-boomen op Rincon werden verwijderd, op dezelfde wijze moesten worden geblakerd en in kouden staat het vee toegediend.

Een groot gedeelte van de veeokkers op Rincon maken er nu ook gebruik van als voeder voor hun vee, samen met maisstokken of snoel van de stokki- en carawaraboom, daar naar hunne bewering de Spaansche-juffer geen voldoende voedingsgehalte bezit om alleen als veevoeder te worden gebruikt.”

EEN PLANTER zond naar aanleiding van bovenstaande een stuk in bij onze Redactie. Niet voluit, niet met



eigen naam onderteekende stukken kunnen echter door ons niet worden opgenomen, tenzij van vaste medewerkers en correspondenten.

Den inhoud van bedoeld stuk willen wij hier weergeven.

De Buitenman vraagt ons, waarom het dienstig is, proeven te nemen en rapporten uit te brengen omtrent dingen die al lang vast staan en algemeen bekend zijn.

Sinds onbegrijpelijke tijden worden op de plantages geblakerde „Juffers“ als veevoeder gebruikt, ook op Bonaire. Gelukkig, kon de Gezaghhebber daar nog iets leeren van het domme volk. Spaansche juffer bezit geen voldoende voedingsgehalte maar moet worden toegevoegd samen met maïsstokken, of snoeisels van stokken en carawaraboom. Dat had de ondervinding hun geleerd.

Wat heel het volk weet, schijnen de Gouverneur en de Gezaghhebber van Bonaire nog nooit gezien, of gehoord te hebben.

Nu, men is nimmer te oud om te leeren.

Dat proeven nemen en rapporten uitbrengen is toch wel ergens goed voor. De leereester overtuigt zoo ten minste zich zelf.

#### Plantzaad.

Uit Bonaire is een verzoek ingekomen om plantzaad.

Na zeer veel moeite is 't aan het Bestuur gelukt 323 kan Kleine Maïs te bekomen. Boonen om te planten zijn hier op Curaçao echter niet te krijgen. Er is nu naar Aruba geschreven. Daar is er altijd zoo'n overvloed aan boonen, dat hoogst waarschijnlijk nog wel een paar zakken aan Bonaire kunnen worden afgestaan.

#### La Veloce.

De Italiaansche boot zal eindelijk op haar heenreis Curaçao weder aandoen. Ook heeft *Citta di Torino*, welke 18 October a. s. hier verwacht kan worden, weder vracht ingenomen voor hier. De boot zal hier echter geen kolen innemen, maar buiten communicatie met den wal blijven. Hoeveel moeite de Curaçao'sche Agent, de Heer C. S. Gorsius J. P. Ez. zich ook gegeven heeft, de Directie wilde geen verdere concessies doen, dan nu reeds werden toegestaan. Zoolang op Curaçao de quarantaine niet wordt afgekonddigd voor alle havens van Venezuela, zal de Italiaansche boot hier geen kolen meer innemen. Het hoofd van den geesteskrandigen dienst te Colon, die te waken heeft over de gezondheid van 60,000 arbeiders aan het Pannamakanaal, beschouwt alle havens van Venezuela als besmet en die van Curaçao verdacht, omdat wij vrijelijk schepen van Venezolaansche havens laten binnenkomen.

#### Pest.

Naar wij vernemen komen te Caracas dagelijks gemiddeld 8 gevallen voor.

#### Quarantaine.

Voor de schepen komende van Trinidad werd de quarantaine weder afgekonddigd.

*Santo Domingo* heeft de tegen Curaçao ingestelde quarantaine ingetrokken.

#### Proefvaart.

Gisteren avond zagen wij de *Gouverneur van Heerdt* met de Gouverneursvlag in top voor het Gouvernementshuis liggen. Spoedig daarop ging de Gouverneur met Echtgegenooten en kinderen en eenige genoodigden aan boord om een klein zeetochtje te maken. Na een paar uur keerde het schip in onze haven terug.

#### De mail.

De *Aurora* is twee dagen later uit New-York vertrokken en wordt morgen hier verwacht, te gelijk met de *Maracaibo*. Twee mails op één dag!

#### Interkoloniale Zeilvaart.

De *Gouverneur van Heerdt* vertrekt voortaan iedere week 's Maandags avond weder naar Aruba en Vrijdagsmiddags naar Bonaire.

De *Gouverneur van de Brandhof* vertrekt 17 Oct. a. s. naar de Bovenwindse eilanden, en zal, weer en wind dienende, St. Thomas en St. Kitts aandoen.

#### Koloniale Raad.

Bij de openbare vergadering van Donderdagavond was de Raad bijna voltallig. Alleen de heer Fensson was afwezig.

De reeds in druk verschenen notulen der vorige vergadering werden goed gekeurd.

De wn. Voorzitter, de Heer J. MÖL-

LER deelde mede, dat de Raad een gunstig antwoord had gegeven op het verzoek van den Gouverneur om uit het West-Indisch Pensioenfonds een eigen stoomboot voor de Kolonie aan te schaffen, als mede om een bacteriologisch laboratorium op te richten en het huis der Plantage „Rust“ in orde te brengen voor districtmeesterswoning van het tweede district.

Wat het eerste punt betreft, meent de Raad tot groote voorzichtigheid te mogen aanmanen, opdat wij nu eens de beschikking mogen krijgen over een stoombootje, dat aan alle redelijk te stellen eischen zal voldoen, vooral betere en ruimere gemakken aanbiedt voor passagiers en minder duur is in het kolenverbruik. Dat men geen zuinigheid betrachte, die de wijsheid bedriegt.

Wat het in orde brengen van „Rust“ aangaat, stelde de Raad voor dit bij openbare inschrijving te laten aannemen, men krijgt het dan allicht goedkoper.

Nu kwam aan de orde het Ontwerp. *Verordening, betreffende het verlenen van verlof aan burgerlijke ambtenaren in de kolonie Curaçao.*

De Heer C. STATIS MULLER woonde de openbare behandeling hierover bij als Gevolmachtigde van den Gouverneur.

Verschillende leden voerden het woord, en na eenige discussie werd het Ontwerp, behoudens kleine wijzigingen, aangenomen.

Evenzoo geschiedde met het Ontwerp. *Verordening, betreffende het verlenen van wachtgeld en onderstand aan burgerlijke ambtenaren in de kolonie Curaçao.*

Daar niemand het woord verlangde, werd den Gemachtigde van den Gouverneur dank gebracht en de vergadering gesloten.

#### Werkverschaffing.

Wij zien ons verplicht nogmaals terug te komen op het hoedenstroo. De qualiteit is misschien uitstekend voor finere hoeden, maar voor de grove soorten, voor die hoeden dus die juist door de armere vlechtsters vervaardigd worden als werkverschaffing om in deze armoedige tijden een stukje brood te verdienen, schijnt het toch werkelijk minder te deugen. Die menschen kunnen er niet mee overweg.

Het finere stroo houdt te lang op, eischt te veel tijd. Het duurdere stroo, de langere werktijd en de grootert hoeveelheid aan stroo worden door de ophoerijst der ordinaire hoeden niet voldoende betaald.

Verder schijnt er ook geen voldoende verkoop te zijn, zelfs voor goed gevlochte hoeden. Meerdere arme vlechtsters die goede hoeden hadden gevlochten bleven er mede zitten. Geen der kooplieden wilden die hoeden opkopen.

Wat moeten die menschen nu doen? Werken kunnen ze, werken willen ze, maar ze raken hun hoeden niet kwijt.

Het doel der werkverschaffing zal toch wel op de eerste plaats wezen, de arme vlechtsters door middel van werk geld te laten verdienen om brood te koopen.

Maar als de kooplieden, nu, die hoeden niet opkopen?

Dan komt er geen geld, dan komt er geen brood, dan is het doel der werkverschaffing niet bereikt, ofschoon de industrie er misschien bij gebaat is, dat de vlechtsters met fijner stroo leeren werken.

Zou het nu te veel geëischt zijn, als wij vroeger, op voorstel van *Het Handelsblad*, dat het Gouvernement die hoeden opkocht tegen gemiddelden prijs? Die hoeden kunnen later met winst misschien verkocht worden of maken ten deele de onkosten goed, als ze gebruikt worden door soldaten, matrozen en veldwachters buiten. In ieder geval worden de arme hoedenvlechtsters alleen geholpen als ze hun hoeden kunnen verkoopen. Stroo beschikbaar stellen is niet voldoende.

#### Sterfte.

De Correspondent van Bonaire schrijft aan *La Cruz*.

Gedurende de maanden Juli, Augustus en September stierven op Kralendijk

het vorige jaar dit jaar

8 kinderen, 13 kinderen, 7 volwassenen 34 volwassenen.

#### op Rincon

4 kinderen, 4 kinderen 3 volwassenen 15 volwassenen

#### Navolgenswaardig.

De eigenaar der Plantage Siberie heeft overvloedig zaad uitgedeeld aan het volk om te planten.

Jammer, dat enkelen weer misbruik maakten van deze goedheid en een gedeelte van het zaad weer gingen verkoopen!

## Un Alimento Poderoso

**EL Aceite de Hígado de Bacalao no contiene principios activos como pretenden algunos fabricantes de medicinas secretas.**

**Es un alimento como la leche, y los huevos, por ejemplo; y de la misma manera que á nadie que tenga que alimentarse con leche y con huevos se le ocurriría sustituir estos alimentos con cosas que se dijese contener sus principios activos, así aquellas personas que para nutrirse y engordar tienen por necesidad que tomar el Aceite de Hígado de Bacalao, deben de tomar el mismo aceite y no esos preparados secretos que se dicen estar compuestos de sus principios activos.**

**La parte nutritiva del aceite de hígado de bacalao, es decir, lo que hay en el aceite que fortalece y engorda, es la grasa especial que el aceite contiene en su combinación natural.**

**Es, por tanto, un error de los enfermos tomar botellas y más botellas de esos preparados que se anuncian como preparaciones sin sabor, compuestas de los principios activos del Aceite de Hígado de Bacalao, las que no contienen ni una sola gota del aceite y no son otra cosa que mezclas de substancias extrañas á él, en las cuales predomina el alcohol y que carecen en absoluto de todas las propiedades que han hecho del Aceite de Hígado de Bacalao el alimento más poderoso que existe.**

**Los enfermos atacados de Tisis, de Anemia, de Escrófula, Raquitismo y otras afecciones que exigen el uso continuado del Aceite de Hígado de bacalao, como alimento, deben siempre tomar**

## La Emulsión de Scott

**que está compuesta del aceite más puro y que ha sido recomendada por más de 35 años por todos los médicos del mundo como la única forma en que debe tomarse el Aceite de Hígado de Bacalao, por ser así mejor tolerado por el estómago, más digerible y más asimilable, y que permite el uso libre del Aceite de Hígado de Bacalao tanto en las estaciones frescas del año como en las de riguroso calor, sin perjuicio para las funciones digestivas del enfermo.**



SCOTT & BOWNE, Químicos  
Nueva York

#### Stadsreiniging.

Gedurende de laatste acht dagen in 't fiscalaat aangebracht en door middel van petroleum verdelgd.

61 ratten.  
564 muizen.

Verder werden uit woningen, koralen en openliggende gronden 77 karren oude rommel en vuilnis verwijderd en ook door petroleum verbrand door aangehuurde menschen tot werkverschaffing.

De gewone straatreinigers deden hun werk als naar gewoonte; de straten zien er over het algemeen, wat reinheid betreft, goed uit.

#### Koloniaal Verslag. Staat E.

##### § GEVANGENISWEZEN.

Het aantal gevangenen onder en achter het Raadhuis op Curaçao bedroeg:

Op 1 Januari 1907:

	Mannen	Vrouw.	Tot.
Opgenomen in 1907	204	57	261
Samen	224	57	281

Gedurende 1907 werden ontslagen

Ontvluchten en overleden

zoodat het getal gedetineerden op ult. December 1907 bedroeg.

23 3 26

Het aantal recidivisten bedroeg in 1907 88, als:

Voor de eerste maal	27
„ „ tweede „	17
„ „ derde „	14
„ „ vierde „	10
„ „ vijfde „	10
„ „ zesde „	3
„ „ zevende „	2
„ „ achtste „	1
„ „ negende „	3 en
„ „ elfde „	1

De leeftijd der opgenomen gevangenen gedurende 1907 waren als volgt:

Van 11 jaren	1	van 32 jaren	4
„ 14 „	2	„ 33 „	5
„ 15 „	5	„ 35 „	6
„ 16 „	12	„ 36 „	2
„ 17 „	2	„ 37 „	3
„ 18 „	24	„ 39 „	1
„ 19 „	29	„ 40 „	4
„ 20 „	39	„ 42 „	1
„ 21 „	20	„ 43 „	3
„ 22 „	18	„ 44 „	1
„ 23 „	21	„ 46 „	1
„ 24 „	20	„ 47 „	1
„ 25 „	20	„ 48 „	1
„ 26 „	16	„ 50 „	2
„ 27 „	8	„ 54 „	2
„ 28 „	7	„ 55 „	3
„ 29 „	11	„ 56 „	2
„ 30 „	13	„ 59 „	1
„ 31 „	2	„ 81 „	1

Het schoonmaken der straten en pleinen van een gedeelte der stad geschiedde evenals vroeger door de dwangarbeiders en de in het openbaar te werk gestelde gevangenen.

Door eenige gevangenen werden gedurende het jaar 45 dozijn stroo-hoeden gevlochten, die voor f197 van de hand werden gedaan, — voor aankoop van materiaal werd een bedrag van ± f60 uitgegeven. Van het resterend bedrag komt de helft ten voordeele der gevangenen.

Tegen 7 disciplinaire straffen in 1906 werden in 1907 27 opgelegd, die allen vielen binnen de bevoegdheid van den voorzitter der gevangeniscommissie.

Bij gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin, werd aan 4 gedetineerden kwijschelding van de nog te ondergane straf verleend.

In de localiteiten van de gevangenis in de Willemstad werden geen veranderingen gebracht.

De meeste gevangenen, 228, werden opgenomen wegens desertie uit den scheepsdienst of wegens het plegen van ongeregeldeheden, en 53 wegens wanbetaling van boeten en kosten.

## Buitenland.

New-York Herald 16 Sept. 1908.

#### Baron van Asbeck te New-York.

Baron Henrick van Asbeck, tot voor weinige dagen de gezagvoerder van den Hollandschen kruiser „Gelderland“ passeerde gisteren (15 Sept.) door New-York op zijne reis naar den Haag, waarheen hij gaat, om aan zijn Gouvernement uitleg te geven van de internationale verwikkelingen, waarin hij het middelpunt vormde.

Dr. José de Jesús Pañl, venezolaansch minister van Buitenl. Zaken heeft in verband met de plotselinge verwijdering van den Holl. Gezant van Caracas, den heer de Reus, een formeele klacht ingediend bij Holland, dewijl Commandant van Asbeck mailzakken voor de Hollandsche Legatie in Venezolaansche havens achterliet in strijd met de locale bepalingen, en omdat de „Gelderland“ verzuimde te schieten bij het naderen van Puerto-Cabello en La Guaira, beide steden met groote havens.

Na het terugroepen van Commandant van Asbeck uit de Caraïbische wateren, werd in Venezuela het gerucht verspreid, dat hij uit de Nederl. Marine ontslagen was wegens zijne weinig correcte houding tegenover Venezuela. Hij is nu overgebracht naar de Kweekschool voor de Marine te Nieuwe Diep, waar hij een grooter salaris zal hebben, dan hij had als stations-commandant in West-Indië, ofschoon zijn rang niet hooger is geworden. Hij zal waarschijnlijk een maand in den Haag doorbrengen, alvorens zijn nieuwen post te betrekken. Zeker zal zijn advies gevraagd worden over de houding door Holland aan te nemen in de Venezolaansche quaestie.

Hij bereikte de quarantaine gister morgen op de „Zulia“ van de Red B Line, die Curaçao verliet den 6 Sept. en den volgenden dag La Guayra aandeed. Nadat de Heer de Reus in La Guayra was overgegaan op de „Gelderland“, stelde het Holl. Gouvernement een speciaal schip te zijner beschikking, om den diplomaat naar Trinidad te brengen, waar hij zich inscheepte voor Europa, op deze wijze vermijnd, dat hij onaangenaamheden ondervond, daar alle stoomschepen met geregelde dienst, Venezolaansche havens aandoen. Wjl Commandant van Asbeck ook liever verwijderd bleef van Venezolaansche havens, nam hij de „Zulia“ daar zijne instructies luidden, zoo spoedig mogelijk in Holland te komen rapporteren.

(Volgens onze bescheiden meening had Commandant van Asbeck om Venezuela te vermijden juist de *Zulia* niet moeten nemen. *Red. Amigo*).

Met het oog op de quarantaine-maatregelen in Curaçao, mocht de *Zulia* aldaar niet aan den wal komen. De Commandant werd door officieren van zijn schip naar boord gebracht, waar weldra ook de Gouverneur der Kolonie en andere Hollandsche officieren verschenen.

Te La Guayra had commandant van Asbeck een onderhoud met Baron von Seckendorff, den Duitschen Gezant in Venezuela, die op het oogenblik belast is met de Hollandsche belangen in dat land. De Gezant was naar La Guayra gegaan, om den zee-man te zien en te hooren, of er uit Holland een of ander nieuws was. Zonder kabel is Venezuela van de beschaaft wereld afgesneden, en als belangrijke zaken aanstaande zijn, weten de diplomaten niet, wat zij doen moeten.

Het is bekend, dat Baron von Seckendorff die tot nog toe alle persoonlijk geschil met Castro heeft weten te vermijden, de meening heeft uitgesproken, dat alvorens Holland eenige eischen kan stellen, het eerst verontschuldgingen moet aanbieden aan Venezuela. Kapitein van Asbeck was in vol uniform, toen hij den gezant ontving. Personen, die tegenwoordig waren verzekerd, dat de ontmoeting niet erg hartelijk was, daar hij het schip verliet, zonder het vertrek der boot af te wachten.

Commandant van Asbeck vertelde aan zijne medepassagiers, het interessante geval, dat ook eens een zijner voorgangers op de „Gelderland“ door een Engelsch admiraal beschuldigd werd, dat hij had nagelaten een Britsche Vloot in de Middellandsche zee te saluieren. Dat was in den tijd, toen de Hollandsche corlogsbuit Oom Paul Kruger van Sierra Leone naar Marseille bracht. De verdediging van den Kapitein was, dat hij te ver verwijderd was, geweest, om de vlaggen te onderscheiden. Deze verontschuldiging werd aangenomen en de zaak had geen verder gevolg.

De stelling van Commandant van Asbeck is, dat, terwijl een oorlogsschip verplicht is te saluieren, als het een vreemde haven binnenloopt waar men kanonnen heeft om het saluut te beantwoorden, — deze bepa-



ling echter vervalt, als het schip dezelfde haven binuen het jaar gesaluëerd heeft. De „Gelderland” nu is 15 maanden in West-Indië gestationeerd geweest en is binnen den tijd van 12 maanden én te Puerto Cabello én te La Guayra geweest en heeft die havens gesaluëerd.

Comm. van Asbeck was niet lang geleden in New-York, toen hij de „Gelderland” hier bracht, na deel genomen te hebben aan de zee-parade gedurende de Jamestown-tentoonstelling. Hij deed toen de reis naar Washington en werd door Pres. Roosevelt ontvangen. Gisteren moest hij spoeden, wat hij kon, om van de *Zulia* de *Rotterdam* te halen.

Voor de eerste maal na het weder aandoen van La Guayra, bracht de „Zulia” een schoonen gezondheidspas mede, dewijl er geen nieuwe gevallen van pest zijn gerapporteerd, zelfs niet te Caracas. Dr. James T. Donnelly, van New-York, die een speciale studie heeft gemaakt van tropische ziekten, maakte met de *Zulia* een reis langs de kust en bezocht de pest-hospitalen in Venezuela. Hij maakte voor de N. York Herald het volgende rapport op:

„Na zorgvuldig al de vermoedelijke oorzaken der besmetting in de Venezolaansche havens La Guayra, Maracaibo, Porto Cabello enz. te hebben nagegaan, is het mijn gevoelen, dat de eerste kiemen der ziekte er gebracht zijn uit China en wel door immigranten. In de meeste gevallen, had het bubonische type de overhand. 't Is onmogelijk te voorzien, welke richting de ziekte zal nemen en hoever zij zich zal uitstrekken. Als de pest ergens in een land binnenkwaam, verspreide zij zich zeer langzaam; van den tijd harer introde, tot het verschijnen der eerste locale gevallen, kunnen er maanden verlopen; de langste periode is 68 dagen.

„Na het uitbreken van een epidemie, komen soms jaren lang nog sporadische gevallen voor. De reizigers, die toegelaten worden, moeten op hunne reis en op de plaats hunner bestemming in observatie blijven tot het einde der incubatie-periode d. i. tien dagen. De schepen, die uit pest-streken komen worden onderscheiden in *besmette*, *verdachte* en *onverdachte*. 1° *Besmet* is een schip aan welks boord de pest woedt, of op hetwelk een of meer pestgevallen zijn geconstateerd gedurende de laatste 12 dagen. 2° *Verdacht* is een schip waarop op het oogenblik van vertrek of gedurende de reis de pest zich vertoont, maar waarop gedurende de laatste twaalf dagen geen nieuw geval is waargenomen. 3° *Onverdacht* is het schip, dat geen gevallen van pest aan boord heeft, noch vóór het vertrek, noch gedurende de reis, noch op den tijd van zijn aankomst.

„Het Gezondheids-Departement der Ver. Staten in de Zone van het Kanaal van Panamá, neemt buitengewone maatregelen, om de invoering of verspreiding der pest in de Kanaal-Zone tegen te gaan, door het uitroeien van ratten en ander ongedierte, en ik houd het er voor, dat de Ver. Staten niets moeten riskeeren en niet moeten verslappen in het nemen van maatregelen in elk hunner zeehavens, totdat de kennis van het wezen der pest grootelijks vermeerderd is.

#### Castro op reis.

New-York Herald 16 Sept. 1908.

Valencia 5 Sept. 1908. Met een lange rij van feestdagen, en halve feestdagen, — vermakelijkheden elken namiddag opengesteld voor het volk, muziek en vuurwerk op de Plaza Bolivar iederen avond, — en een lange reeks van uitgezochte ontspanningen door comités en verenigingen, heeft Valencia de komst van Castro en zijne echtgenoot gevierd. Eene menigte vrienden vergezelde den President.

Het presidentieel pleziertochtje begon te Caracas. Een extra-trein bracht het gezelschap naar La Guayra. Daar scheepste men zich in op het oorlogsschip *Restaurador*, het vroegere jacht van Gould, de Atalanta. Over zee ging men naar Tucacas, dan per spoor naar Barquisimeto en terug, dan weer per *Restaurador*, naar Porto Cabello en ten slotte per extra-trein naar Valencia. Hoe lang het verblijf hier duren zal, is niet vastgesteld; het ligt er maar aan, of Castro zich verveelt of niet. Verveelt hij zich, dan spoedt hij naar La Victoria. Men zegt, dat een gelijke tocht naar het Oosten, zelfs tot Ciudad Bolivar, wordt voorbereid.

Niemand schijnt met juistheid te weten, wat Castro eigenlijk voor heeft met zich zoo aan zijn volk te laten zien in de tegenwoordige omstandigheden. Men zegt, dat hij weer zoekt bij acclamatie tot President te worden verkozen; maar daar is geen haast bij; want hij heeft nog drie jaar vóór zich. Sommige redenaars laten dat wel doorschijnen in hunne bloemrijke toespraken waarin zij hem elke denkbare deugd toe-

schrijven en het luide verzekeren, dat hij en hij alleen waardig is in 1911 aan het hoofd van het Bestuur te staan.

In dat jaar is hij van plan een wereldtentoonstelling te houden ter gedachtenis aan de honderdjarige onafhankelijkheid van de Republiek.

Daar er in den laatsten tijd vele politieke arrestaties hebben plaats gehad, zoo zegt men, dat de President de lang dreigende revolutie wil vóór zijn. Een feit is in beperkten kring bekend, n.l. dathij zoo even eene zoo groote bestelling gedaan heeft van tarwe als uog nooit in Venezuela is ingevoerd. De spraakmakende gemeente heeft altijd beweerd, dat hij steeds een stalen voorhoofd getoond heeft aan de aanvallende vreemdelingen en het laat zich zeer goed begrijpen, dat na de ondervinding opgedaan in een vroegere blokade, hij nu voorzorgsmaatregelen neemt tegen eene tweede, met het vooruitzicht, dat een aanval van buiten de Venezolanen vereenigen en aan een sluiten zal onder zijne leiding.

Het blad van Castro in Caracas „El Constitucional” dat op de staatsdrukkerij wordt uitgegeven, publiceert dagelijks lofredenen over de reis, met het vette opschrift: „De apothecose van den held.” Het spreekt bijna uitsluitend van den onmetelijken vloed van geestdrift, van de glorievolle gevoelsuitingen en van het delirium van het volk in het begroeten vanden „onverwonnen veldheer.” De andere bladen der republiek echoën hetzelfde na.

De vreemdeling echter, die in Valencia vertoef, vindt ternauwernood een spoor van het delirium waarvan de bladen spreken. Het volk schijnt blij genoeg een reeks van feestdagen te hebben; maar als Castro er is, zien ze niet naar hem om en als zij van hem spreken, is het om te verkleinen.

Het gezelschap kwam hier aan in den laten namiddag. Het station ligt op vrij grooten afstand van de stad. De hoofdstraat naar de Plaza Bolivar is de Avenida Camarucó, een breede straat, die echter maar aan éenen kant geplaveid is.

Bij het station, op een afstand van een mijl van elkander, waren twee eerebogen opgericht met opschriften aan: „Den Grooten veldheer.” Zij waren in steen geschilderd en breed genoeg, om een rijtuig gemakkelijk door te laten, en stonden zoo aan eenen kant van den weg, dat de stroom van karren en andere voertuigen er niet door onderbroken werd. Er was aan 't Station eene menigte, om den president te begroeten; maar zij bleef heelemaal stou, geen enkele „Viva” weerklonk, geen enkel teeken van geestdriftig welkom werd gegeven. Zelfs was er geen genompeel of enig geroep onder het volk. Men kwam daar samen, ja, men zag Pres. Castro, maar maakte er zich volstrekt niet druk om. Het muziek-korps, dat den President vergezelde, speelde het Venezolaansch volkslied en menige hoed werd toen opgelicht, terwijl de President zenuwachtig liep naar de gereedstaande victoria met koetsier en bediende in livrei.

Toen de koetsier de grijze paarden met zijn zweep een tik gaf, en op een flinken draf de paarden heenijlden, nadat de eerste toespraken waren gehouden, scheen de President verlicht. Een twaalftal rijtuigen volgden alsmede enkele ruiters. Ze trok hen in plechtigen optocht onder de twee triomfbogen door. Er was weinig volk in de straten en de meeste voorbijgangers keken eens even op en gingen zonder belangstelling huns weegs. Hij ging recht naar het huis, waar hij eenige dagen denkt door te brengen, terwijl intusschen de woning gemeubeld wordt, die hij hier gekocht heeft. Deze zal de volgende week worden ingewijd met een groot bal, waarmede Castro denkt alles in de schaduw te stellen, wat tot dusverre op dat gebied in deze streken vertoond is. De meubeleering voor het nieuwe huis werd in de Ver. Staten besteld en werd te Porto Cabello met de laatste Red D boot aangebracht. Er waren op den trein acht wagons voor noodig. Als voorbereiding van dit bal, bracht een Engelsche boot in dezelfde haven aan eene hoeveelheid wijnen die in Frankrijk 31.000 francs kostte.

„Betaalt de President daar ook rechten van?” vroeg ik aan den bediende, die mij die inlichting verschaft had.

„Waarvoor zou het dienen, zijn „geld van de eene hand in de andere te brengen? was het antwoord met een betekenissvol schouderophalen.

Iedere vertoonbare vlag in de stad is ontvouden ter eere van Castro. Het stadhuys zager bijzonder vrolijk uit met zijn vlaggen onder elk raam, en zelfs de nauwe straten hadden hunne gewone eentonigheid afgelegd.

Het concert op de Plaza was de eerste volksdemonstratie. Castro was niet tegenwoordig.

De groote gebeurtenis voor den

volgenden dag was een stierenloop, 't welk een publiek vermaak is geheel en al verschillend van een stierengevecht. Eene *corrida* is eigenlijk een wedloop. Het sijne van de zaak is, een stier aan het loopen te krijgen zoo hard als hij kan, hem dan te paard achterna te rennen en den kwaat van zijn vliegendes staart te grijpen. Het paard wordt aangezet, zoodat stier, staart en paard een boog vormen. Dan moet men trachten de achterpooten van den stier op zij te trekken, en hem op zijn knieën te doen vallen. Deze sport vereischt een sterken arm en een vasten zit in den zadel; hij is niet zonder gevaar voor de deelnemers.

Er was een groote tribune opgericht, dwars over de straat heen, voor de dames en gasten van de presidentieele partij. Aan deze tribune, versierd met de Venezolaansche kleuren, was veel meer zorg besteed dan aan de eerebogen. Er was ook plaats voor de muziek, die zwaar werk had. Er waren nog andere tribunes opgericht, die er nog al zwakjes uitzagen; maar niettegenstaande hare zwakheid zijn er toch geen ongelukken voorgekomen. Om vijf uur zou de wedloop beginnen. Lang te voren was er achter het lange plankenschot geen voetbreed onbezet; jongens en mannen zaten er boven op en maakten het de achterstaande dames onmogelijk iets te zien.

President Castro reed het terrein binnen vergezeld van negen ruiters. Aan de eene zijde had hij zijn Secretaris-Generaal Dr. R. Garbiras Guzman, vroeger gezant in de Ver. Staten, en Castro's broer Generaal Carmelo Castroen de andere.

De President droeg een Panamahoed en blauw militair vest tot boven dicht geknoopt, witte broek en hooge laarzen. Hij zat op een aardigen Peruaanschen pony, zwaar en sterkgebouwd, gemaskleurig, met lange zwarte manen en een staart tot aan den grond. Zijn stap was met meer dan gewone zorg aangeleerd en een zware zilveren keten rinkelde om zijn nek.

Een Amerikaansche menigte zou zich heesch geschreeuwd hebben voor den man, die het gratis een schouwspel bezorgt, vooral wanneer zijne verschijning het teeken zou zijn van de opening van de spelen; maar geen stem weerkloof om aan te duiden, dat Castro er was.

Deze houding moet niet geheel worden toegeschreven aan een geest van Indiaansche stompzinigheid, of lusteloosheid, want later kwamen er werkelijke uitingen van geestdrift, doch niet voor Castro.

De muziek hield op met het volkslied en de President met zijne gezellen rangschikten hunne paarden dicht bij de groote tribune. Toenging het van mond tot mond: De stier komt! en iedereen toonde belangstelling. Over de geplaveide zijde der straat liep een licht gekleurde stier, vervolgd door een zestal ruiters, die hunne vilte hoeden met banden onder hunne kin vastgebonden hadden. De mannen waren stoer en elastiek; hunne paarden betekenden niet veel.

De eerste stier was in volle vaart, toen hij voorbij de dames-tribune kwam. Een ruiter greep hem bij den staart en spoorde zijn paard. Hij gaf den staart een ruk juist toen hij zich tegenover Castro bevond en trok den stier bijna in een cirkel rond, maar deed hem niet vallen. Het dier kwam tot stilstand en ging onderzoekend rond staan kijken. De andere ruiters kwamen naderbij om den staart te grijpen en weldra zette hij het weer op een loopen. Dat was juist wat men hebben moest; want alleen al loopende kan men hem doen vallen.

(Wordt vervolgd.)

#### INGEZONDEN MEDEDEELINGEN.

El Petroleo ó Aceite de alumbrar y quemar no es un alimento.

La mejor manera de tomar el aceite de hígado de bacalao es en la forma de emulsión, por ser así más fácilmente absorbido por el estómago; de todas las emulsiones conocidas, la *Emulsión de Scott's* universalmente considerada como la más perfecta y la más eficaz, no solamente por la pureza del aceite y de los demás ingredientes, que se emplean en su elaboración, sino porque es la única emulsión que no se separa, que no se enrancia, que no contiene substancias que irriten ó inflamen el estómago y porque en una palabra es el alimento más concentrado y más asimilable que conocen los médicos para combatir todas las formas de debilidad orgánica, para purificar la sangre y como un auxiliar indispensable para las personas afectadas de tisis, de escrófula, de raquitismo y otras dolencias crónicas.

Como se ha pretendido por algunos industriales recomendar el aceite de petroleo como un sustituto del

## TIJDTAFEL

van de stoomschepen der „Red D Line” tusschen  
**NEW-YORK,**  
PUERTO RICO, VENEZUELA en CURAÇAO.

1908.	Zulia	March.	Zulia
Vertrekt van New-York.....	Aug. 22	Sept. 5	Sept. 12
Komt aan te LA GUAYRA.....	29	12	21
Vertrekt van „.....	31	14	21
Komt aan te PTO. CABELLO.....	8	22	28
Vertrekt van „.....	9	22	28
Komt aan te CURAÇAO.....	1	15	23
Vertrekt van „.....	1	15	23
Komt aan te MARACAYO.....	2	16	24
Vertrekt van „.....	5	19	27
Komt aan te CURAÇAO.....	6	20	28
Vertrekt van „.....	6	20	28
Doet PTO. CABELLO aan.....	7	21	29
Doet LA GUAYRA aan.....	7	21	29
Komt aan te New-York.....	14	28	Oct. 7

aceite de hígado de bacalao, debemos advertir por el bien de los mismos enfermos, que el aceite de petroleo es una substancia mineral, que si se usa internamente es expelida íntegra por las evacuaciones intestinales, causando á la larga inflamación de las vías digestivas. Caece por lo tanto de la propiedad esencial de todo alimento, la de ser asimilable y volverse parte de los tejidos orgánicos y no puede ni remotamente compararse con el aceite de hígado de bacalao, cuya propiedad de nutrir y fortalecer los organismos débiles lo han hecho tan necesario y tan justamente apreciado en todo el mundo.

#### Advertentien.

### St. Thomaskring.

Maandag 12 October gewone vergadering. AANVANG HALF ACHT.

De Directeur,

P. fr. R. J. C. WAHLEN.

#### Curacaosche Maatschappij

tot Bevordering van  
Landbouw, Veeteelt Zoutwinning  
en Visscherij.

Algemeene vergadering van Leden der Mij. op Maandag 19 October e. k., 'savonds 7½ uur, in de groote bovenzaal der Sociëteit „De Gezelligheid” alhier.

Aan de orde:

- 1° Jaarlijksch Verslag over 't afgelopen dienstjaar.
- 2° Verkiezing van 2 leden van het Bestuur, wegens periodieke aftreding.
- 3° Aanbieding der Rekening over 1907 en benoeming eener Commissie tot onderzoek der Rekening.
- 4° Aanbieding der Begrooting voor 1908 en benoeming eener Commissie tot onderzoek der Begrooting.
- 5° Mededeelingen en voorstellen.

Curacao 8 October 1908.

De Voorzitter: H. H. R. CHAPMAN.  
De Secretaris: G. B. DUSSE.

#### Bekendmaking.

De verkoop van ZILVEREN, Gouden en JUWEELEN VOORWERPEN, beelend ter *Spaar- en Beleenbank* van 1<sup>ste</sup> Maart 1907 t/m 31<sup>ste</sup> Augustus 1907 onder

N<sup>o</sup>. 1083 X t/m N<sup>o</sup> 8394 X

zal plaats hebben op DONDERDAG den 15<sup>ten</sup> October a. s. en volgende Donderdagen.

Belanghebbenden worden verzocht den verkoop te voorkomen, door de nanzuivering der verschuldigde interesten.

Curacao, den 16<sup>ten</sup>. September 1908

De Voorzitter.  
A. JESURUN.

#### GRAFMONUMENTEN. GRAFZERKEN.

in MARMER, Belgisch, Beiersch en Zweedsch GRANIET.

Groote Voorraad. — Billijke Prijzen.  
PHOTO'S TER INZAGE.

#### Steenhouwerij. Marmwerken.

H. P. EUWENS,

Oude Varkensmarkt. — Doddendaal.

Nijmegen.

Holland



Explosion de la  
Lampara debido  
al uso del  
Kerosene Comun.

Para seguridad use  
"LUZ DIAMANTE"  
Libre de  
Explosion

LONGMAN & MARTIN  
NEW YORK, U.S.A.  
— Venta Por Lee —  
Almacén

#### Photographische Inrichting. Soublotte et Fils, HOFPHOTOGRAFEN VAN



H. M. de Koningin der Nederlanden

#### BEKROOND

te Amsterdam 1883,  
„ Antwerpen 1885,  
„ Chicago 1893, en  
„ Curacao, Eerste Prijs Eere  
medaille, 1904.  
Curacao, Waterkant Otrabanda.



Drukker :

ALFREDO F. SINTIAGO